



## Προσοχή!

Δεν το πετώ... το χρησιμοποιώ  
αλλιώς!

*Η παρουσίαση σε μορφή sway φιλοξενείται στον σύνδεσμο:*

<https://sway.cloud.microsoft/YMSwOxZuuKdyF3xH?ref=email>

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει τα τελευταία χρόνια μια από τις τελευταίες θέσεις των χωρών της Ευρώπης σχετικά με τις επιδόσεις της στον τομέα της ανακύκλωσης αποφασίσαμε σε αυτό το τρίμηνο να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα στα παιδιά. Αρχικά, η ανακύκλωση αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως αρωγό για την προστασία του περιβάλλοντος από διάφορες χημικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες που καταλήγουν στο έδαφος, στο νερό ή στην ατμόσφαιρα από τα απορρίμματα. Επομένως, η σωστή ανακύκλωση

μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος για όλους. Είμαστε εμείς λοιπόν οι ενήλικες που αποτελούμε πρότυπα για τα παιδιά και για αυτό οφείλουμε να δίνουμε και το σωστό παράδειγμα, το οποίο και θα ακολουθήσουν και θα μιμηθούν τα μικρά παιδιά. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να μάθουν τα παιδιά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, ότι ο καθένας μας ξεχωριστά έχει ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον να το φροντίζει και να το προστατεύει υιοθετώντας οικολογικές στάσεις στην καθημερινότητά του και να γίνει ένας ευσυνείδητος πολίτης αργότερα..

Η πρώτη επαφή με την ανακύκλωση ήταν με τραγουδάκια που την αναφέρουν και φυσικά εποπτικό υλικό ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της, καθώς και μικρές ιστορίες και βίντεο που εξηγούν τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση.





Αμέσως μετά ζωγραφίσαμε 4 κούτες με χρώματα που αντιστοιχούσαν τα καθένα σε ανακυκλώσιμο υλικό-γυαλί-αλουμίνιο-χαρτί-πλαστικό. Βάλαμε μέσα τα αντίστοιχα σκουπίδια και ζητήσαμε από εκείνα να φέρνουν από το σπίτι οποιοδήποτε από αυτά τα 4 στοιχεία και να τα τοποθετούν μέσα στην ανάλογη κούτα.









Η ανακύκλωση στο χώρο του σχολείου ήταν πλέον πραγματικότητα!!

Μια μέρα λοιπόν βγήκαμε στην αυλή και τι αντικρίσαμε;;

Εκατοντάδες σκουπίδια!! Φέραμε τρέχοντας σακούλες σκουπιδιών και τα μαζέψαμε όλα!!

Στη συνέχεια γνωρίζοντας την διαδικασία διαλογής τα τοποθετήσαμε στις ανάλογες κούτες που είχαμε φτιάξει..











Έπρεπε η ανακύκλωση να πάρει μορφή προσώπου που μας βοηθάει να θυμόμαστε πάντα τη χρησιμότητα της και το πόσο βελτιώνει τη ζωή του πλανήτη μας. Ήταν λοιπόν η «Κυρία Ανακύκλωση» που δημιουργήθηκε από εφημερίδες και άλλα «άχρηστα υλικά» και κατέλαβε εξέχουσα θέση στο χώρο του σχολείου μας. Δίπλα της το σήμα της από ανακυκλώσιμο υλικό που έμεινε χαραγμένο στα μυαλούδάκια των παιδιών και το αναγνωρίζουν πλέον παντού!











Ακολούθησαν ατομικές κατασκευές που όλες ήταν φτιαγμένες από διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά...

Τελικά ακόμα και από τα σκουπίδια μπορείς να βγάλεις υπέροχα πράγματα!!





*1 - Μουσικά όργανα*



2 - Αποκρίτικες στολές αστροναύτη



3 - Πασχαλινές δημιουργίες









4 - ανοιξιάτικες ....





5 - αλλά και καλοκαιρινές





Φυσικά και ομαδικές κατασκευές με τις οποίες διασκέδασαν πολύ.. Δημιουργήσαμε γωνιά ανακύκλωσης και πολλά σημεία μέσα στην τάξη θύμιζαν την προσπάθεια των παιδιών της συμμετοχή τους σε κάτι τόσο σημαντικό.









Ήταν αρκετά τα ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια αφής και η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών σε αυτά. Καθώς και παιχνίδια STEAM όπου τα παιδιά έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον.





















Δεν τελείωσε όμως εκεί η προσπάθεια μας για μείωση σκουπιδιών..

Αφού μάθαμε την έννοια της κομποστοποίησης, φυτέψαμε στην αυλή μας σκουπίδια κ φυτά. Κάθε τόσο φροντίζοντας τα φυτά ελέγχουμε για το διάστημα που θα χρειαστεί να γίνουν φυσικό λίπασμα τα σκουπίδια. Μια διαδικασία πρωτόγνωρη που ενεργοποιεί το αισθητικό σύστημα των παιδιών.





Μετά από το αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών δε γινόταν η γιορτή μας στο σχολείο να μην κλείσει με όσα είχαν μάθει για την ανακύκλωση. Κατασκευάσαμε ο καθένας το δικό του καπέλο από εφημερίδες και πλαστικά ,ζωγραφίσαμε μπλούζες σχεδιάζοντας τη γη με μπαλόνι και βγήκαμε με πινακίδες να διαδηλώσουμε και να δώσουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους για την σπουδαιότητα της ανακύκλωσης και την σωτηρία του πλανήτη μας!







ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ  
ΚΑΙ ΣΥ



---

ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΕΤΑ ΤΟ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ.

<https://www.youtube.com/watch?v=2xbRoEaBlIc>

---

### **Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για τον 5ο Παιδικός Σταθμός Δ. Βύρωνα**

- Πατηνιώτη Άρτεμις
- Αποστολάκου Πόπη
- Οκταποδά Σούλα