

## ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑ !

Βραβεύσεις, μουσική και αγκαλιές γέμισαν την αυλή του παιδικού σταθμού μας. Μια μέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, που διηγούνται ιστορίες και που μας μαθαίνουν να αγαπάμε. Μια μέρα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας.

Αφορμή η παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας μας έδωσε την ιδέα να σκεφτούμε λίγο παραπάνω τους στυλοβάτες της οικογένειας και να τους καλέσουμε στο σταθμό μας.

Ένα τραγούδι από τα ίδια τα παιδιά αφιερωμένο στους ίδιους, βράβευση του καλύτερου παππού και της καλύτερης γιαγιάς με ζωγραφική από τα χέρια των εγγονών, μουσικοί ρυθμοί μιας παλιάς εποχής. Μια λατέρνα στο παρασκήνιο... λίγο μαστίχα Χίου υποβρύχιο κι ένα γλυκό του κουταλιού κυδώνι, λίγα συστατικά που ξυπνούν μνήμες σε όλους τους μεγάλους και χτίζουν μνήμες στους μικρούς. Και πολλές εξομολογήσεις «αγαπώ τον παππού μου/τη γιαγιά μου γιατί μου αγοράζει καραμέλες», «...γιατί μου δίνει σοκολάτα», «... γιατί με πηγαίνει παιδική χαρά», «αγαπώ τη γιαγιά μου γιατί με αγαπάει κι αυτή»... Κι από την άλλη πλευρά «αγαπώ το εγγόνι μου γιατί είναι το παιδί του παιδιού μου», «...γιατί είναι η ζωή μου όλη», «...γιατί του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου»...

Και μια μικρή αναφορά από τις παιδαγωγούς του τμήματος... «Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι σαν αστέρια που λάμπουν στον ουρανό της παιδικής μας ηλικίας. Μας προσφέρουν την αγκαλιά τους, το γέλιο τους και μια ατέλειωτη αγάπη που μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς και αγαπημένοι. Με τα παραμύθια τους μας ταξιδεύουν σε μαγικούς κόσμους και με τις συμβουλές τους μας φωτίζουν το δρόμο». Είμαστε πολύ χαρούμενες για το όμορφο κλίμα που είχαμε αυτήν την ημέρα στο σταθμό μας, με έκδηλη τη συγκίνηση στους επισκέπτες μας, αλλά και για την «γλυκιά» εμπειρία που δόθηκε στα παιδιά μας.















































Παππού και γιαγιά σας αγαπώ



Γιατί.....

Μου μαθαίνετε να γράφω.....

Πηγαίνετε στην γαλήνη.....

ΜΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ

τρούβητο... με προσέχετε, μου δίνετε χροιά

με πόντους... με αγαπάτε και

με αποχαιρώνετε... μου διαβάζετε

παράθυρα και μου δίνετε χρώμα...

με προσέχετε και με πηγαίνετε, βοηθάτε

παιζάτε μαζί... μου βινταρίζετε

βινταρίζετε και παίζετε μαζί... και

και μόραστε μαζί... κορδίζετε

μαζί... φασουλίζετε μαζί... μου

μου παίρνετε βιράκια... μου δίνετε φιλανία...







Συντελεστές δράσης:

Παιδιά Α νηπιακού τμήματος

Παππούδες- γιαγιάδες των παιδιών

Παιδαγωγοί: κ. Αλίκη, κ. Κωνσταντίνα, κ. Άρτεμις

7<sup>ος</sup> Βρεφονηπιακός Σταθμός

2024