



Η βαλίτσα ταξιδεύει !



Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων. Θέλοντας να φτιάξουμε όμορφες αναμνήσεις στα μικρά μας, δημιουργήσαμε διάφορα ερεθίσματα που θα δώσουν αφορμή για παιχνίδι και εξερεύνηση. Θυμηθήκαμε μυρωδιές, ψάξαμε και βρήκαμε αντικείμενα που μας έδιναν χαρά, φτιάξαμε παιχνίδια και όλα αυτά τα κλείσαμε μέσα σε μία βαλίτσα για να ταξιδέψει και να δώσει χαρά και σε άλλα μικρά παιδιά!!!

Στόχος αυτής της δράσης είναι τα παιδιά μέσα από αντικείμενα, που αυτή τη γιορτινή περίοδο θα συναντήσουν τόσο στο σπίτι τους όσο και στο σχολείο τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και μέσα από τις αισθήσεις τους να γνωρίσουν την εορταστική αυτή περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλοτροφοδότησης μεταξύ των σταθμών του δήμου θελήσαμε να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους αυτή την ιδέα ώστε μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να ανακαλύψουν μέσα από τις αισθήσεις τους, να μεταμφιεστούν, να παίξουν, να "ταξιδέψουν" μέσα από τη φαντασία τους, τις αναμνήσεις των παιδαγωγών και να μπούν στο εορταστικό κλίμα!

Και το ταξίδι ξεκίνησε.....

από τον 6° Β.Σ...

στον 3ο Π.Σ....

στον 8ο Β.Σ....

στον 7ο ΒΠΣ.....

στον 4ο ΒΣ.....

στον 1ο ΒΠΣ

καιεπιστροφή στον 6° Β.Σ!!!

Μια φορά κι ένα καιρό, η βαλίτσα ζωντανέψε από τις όμορφες αναμνήσεις, άρχισε να μαζώνει μικρά, μαγικά δώρα. Ήταν μικροπράγματα που μύριασαν χαρούδι, χαρά & τις πιο γλυκές στιγμές των παιδικών χρόνων.

Κάθε φορά που άγγιζε ένα από αυτά, ένα χρυσάφι ο φως έλαμπε, σαν να ζωντανέων ξανά μπροστά της όλες οι ωραίες στιγμές του παρελθόντος. Και έτσι βίχα-βίχα η βαλίτσα γέμιζε με διακαυούς γεμάτους αγάπη & νοσταλγία.

Η βαλίτσα όμως δεν ήθελε να κρατήσει αυτούς τους διακαυούς μόνο για τον εαυτό της! Σκέφτηκε λοιπόν να ξεκινήσει ένα ταξίδι από σταθμό σε σταθμό. Ήθελε να μοιράσει στα παιδιά τραγούδια, μουσικά όργανα, ένα βιβλίο, παιχνίδια & πολλές μινιμαλίες που κρύβτηκαν κάποια απ' αυτά ε'ένα κομμάτι, μια μπισότα & στο έδαφος του άμ-Βασίλη.

Έτσι λοιπόν η βαλίτσα ξεκίνησε το ταξίδι της γεμάτη χαρά!

ΚΑΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
& ΕΥΤΥΧΙΑ!













‘Μία βαλίτσα
γεμάτη ...
Χριστούγεννα

Κι εκεί κανείς μα κανείς δεν το περίμενε, χτύπησε το
κουδούνι του σχολείου και ήρθε μία βαλίτσα.

Μα τι περίεργο σκεφτήκαμε με τα παιδιά. Σε λίγο το μυστήριο είχε λυθεί. Τη βαλίτσα την είχαν
στείλει φίλοι από ένα βρεφικό τμήμα . Φίλοι που δεν γνωρίζαμε καν, αλλά πώς αλλιώς να
ονομάσεις τους ανθρώπους που ετοιμάζουν για σένα, όμορφα πράγματα για να τα γνωρίσεις
και να τα χαρείς ... Φίλους .

Το γράμμα που συνόδευε τη βαλίτσα, μας εξήγησε τα πάντα και
ήμασταν έτοιμοι πια να την ανοίξουμε και να την εξερευνήσουμε !

Πόσο ενθουσιαστήκαμε, όταν καταλάβαμε ότι μέσα σε αυτή τη βαλίτσα είχε χωρέσει η μαγεία
των Χριστουγέννων και μας καλούσε να τη ζήσουμε με όλες μας τις αισθήσεις !

Έτσι είδαμε πώς μυρίζουν τα Χριστούγεννα ...

Διασκεδάσαμε προσπαθώντας να βάλουμε μπάλες στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, εξασκώντας
παράλληλα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Αναρωτηθήκαμε τι να κρύβει το σκουφί του Άι
Βασίλη. Μεταμορφωθήκαμε ευθύς σε ένα αστείο Ξωτικό. Ακούσαμε τον ήχο από τα
κουδουνάκια των ταρανδων του Άι Βασίλη. Αλλά και Χριστουγεννιάτικη Μουσική.

Διαβάσαμε Χριστουγεννιάτικη ιστορία κι άλλα πολλά που θα μείνουν μεταξύ μας και για να
τους ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη, τους ετοιμάσαμε Χριστουγεννιάτικα αινίγματα και τα
βάλαμε προσεκτικά στην υπέροχη αυτή βαλίτσα του 6^{ου} Βρεφικού τμήματος

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς :Η παιδαγωγική ομάδα
του 3ου Π.Σ.’





























✈ 8^{ος} Β.Σ.



























✈️ 7^{ος} Β.Π.Σ.











4ος Βρεφικός
Σταθμός
Α' τμήμα "τα πιο
μικρά παιδάκια...
παίζουν με
κουδούνια!"

Το Παιχνίδι του χαμένου
"κουδουνιού" 

 Τίνγκι Τίνγκι τα
κουδούνια άκου πως
χτυπούν... και με μιας σε ένα
λεπτάκι κοίτα θα κρυφτούν...
Όλα, όμως, τα παιδάκια θα
ρθουν να τα βρουν και με
μιας τα κουδούνια θα
αποκαλυφθούν!
Ψάξε ψάξε και γρήγορα θα
με βρεις...
και τον όμορφο μου ήχο
θα ακροαστείς! 

Ένα παιχνίδι
"γεμάτο" μελωδία (που μας
έδωσε μεγάλη χαρά)
σας στέλνουμε μέσα στη
βαλίτσα σας να σας
τραγουδά!
Να ταξιδέψει και σ'άλλα
παιδιά... κοντά και μακριά...
και να μοιράσει ένα μήνυμα
αγάπη και χαρά!





Το κρυμμένο
κουδουνάκι 🛎
θα το βρει
κάποιο παιδάκι!















➔ 1^{ος} Β.Π.Σ.









→ 6^{ος} Β.Σ.



















ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ 6^{ου} Β.Σ. ΠΟΥ ΤΡΥΠΩΣΕ ΣΤΗΝ ΒΑΛΙΤΣΑ...



'Η βαλίτσα ολοκλήρωσε το Χριστουγεννιάτικο ταξίδι της, εκπλήρωσε τους γιορτινούς στόχους της με μεγάλη επιτυχία, προκάλεσε το ενδιαφέρον και την δραστηριοποίηση παιδαγωγών και παιδιών διαφορετικών Σταθμών έδωσε χαρά και λειτούργησε ως μια πολύ ξεχωριστή έκπληξη υποδοχής των Χριστουγέννων και ανατροφοδότησης !'

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT

**ΕΛΙΝΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΣΝΙΚΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΥ**

Α' ΤΜΗΜΑ 6ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

2024