

ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ.....

<<ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ>>

Μια μικρή χελώνα που λατρεύει τον ύπνο, κάθε χειμώνα ψάχνει να βρει ένα ήσυχο μέρος για να κοιμηθεί. Τι συμβαίνει όμως όταν έχει φίλους που αγαπούν το παιχνίδι και την εξερεύνηση στο χιόνι;

Ο χιονοπόλεμος, το πατινάζ και οι παιχνιδιάρικες βόλτες με το έλκηθρο, έμαθαν στην χελώνα, πως ο χειμώνας δεν είναι μόνο κρύο και χιόνι, αλλά απίστευτες περιπέτειες με τους φίλους μας!

ΤΕΛΙΚΑ...

Σε κάποιες χελώνες μπορεί να αρέσει ο χειμώνας! Μήπως το τέλος μπορεί να γίνει η αρχή μιας καινούριας ιστορίας;

ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!





Ίσως τελικά σε κάποιες χελώνες μπορεί να αρέσει
και ο χειμώνας!

ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ
ΧΕΛΩΝΑΣ ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΩ
ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ;

Ωπ! Βλέπει καλά η χελωνίτσα; Έξω από το παράθυρο είναι οι δύο της φίλοι...Ντριιν! Το ελάφι και το αρκουδάκι, είχαν μόλις φτάσει. Η χελώνα τους έδωσε ζεστά ρούχα και τους κέρασε νόστιμη ζεστή σοκολάτα. Βέβαια, το αρκουδάκι ήθελε τσάι με μέλι. Μμμ ... τι ωραίο που ήταν!

Ύστερα, έπαιξαν με τα τουβλάκια της χελωνίτσας και το ελαφάκι έφτιαξε ένα πεντανόστιμο κέικ σοκολάτας...Μιαμ μιαμ !!

Η χελώνα είχε ήδη αρχίσει να νυστάζει. Το φαγητό και το πολύ παιχνίδι την νανούρισαν και τα ματάκια της άρχισαν να ανοιγοκλείνουν. Ένα όνειρο ξεκίνησε...το χελωνάκι μαζί με τους δυό του φίλους, περνούσαν φανταστικά. Γλιστρούσαν στο χιόνι, έφτιαχναν χιονάνθρωπους, έριχναν μεγάλες χιονόμπαλες πάνω στα δέντρα. Διασκέδαζαν στο ολόλευκο χιονισμένο τοπίο! Ήταν όλα τόσο όμορφα, τα πρόσωπά τους έλαμπαν από χαρά.





ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

6ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΥΛΑ ΜΠΙΚΑ,
ΕΙΡΗΝΗ ΓΛΥΝΟΥ,
ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

6ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΡΟΥΛΑ ΜΠΙΚΑ,
ΕΙΡΗΝΗ ΓΛΥΝΟΥ,
ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

2025