

# Όταν ο Ταντέους Μακόφσκι ήρθε στο σχολείο μας

<https://sway.cloud.microsoft/X6gD0JdAYP7yFspQ?ref=Link>

---

*Κι εκεί που κανείς δεν το περίμενε, εκεί που κανείς μα κανείς δεν το είχε φανταστεί ακούστηκε ένας χτύπος στην πόρτα της τάξης .*

---

- Καλημέρα σας να περάσω ;*
  - Ας συστηθώ πρώτα : Με λένε Ταντέους Μακόφσκι και είμαι ζωγράφος . Είμαι από μία χώρα που την λένε Πολωνία . Κι είμαι φίλος ενός άλλου σπουδαίου ζωγράφου του Πικάσο.*
- 

*Έμαθα ότι εδώ στη χώρα σας, γιορτάζετε τώρα τις Αποκριές και τι σύμπτωση κι εμένα οι Αποκριές είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα ζωγραφικής .*

*Θέλετε να δείτε κάποιους πίνακες μου ;*

---





---

*Τα παιδιά γεμάτα περιέργεια παρατήρησαν τους πίνακες  
του Δεν άργησαν να έρθουν και οι ερμηνείες τους*

*Άλλα είπαν ότι τους θύμιζαν χιονάνθρωπους άλλα είπαν  
ότι τους θύμισαν τον Πινόκιο κι άλλα μονόκερους .*

*Τότε ήταν που ακούσαμε τον Γιώργο να λέει Μήπως είναι  
πινό-κεροι ; Και η τάξη έσκαγε στα γέλια !*

---

---

*Χμμ είπε ο Μακόφσκι ενδιαφέρον ! Και τι νομίζετε ότι κάνουν ρώτησε τα παιδιά για να πάρει την απάντηση... ότι αφού κρεμάνε σημαϊάκια έχουν πάρτι !*

*-Μπορεί να έχουν παράσταση, είπε ο Παναγιώτης .*

*-Πώς σας φαίνονται τα ρούχα τους ;*

*-Φοράνε πολλά καπέλα !*

*- Γιατί λέτε ;*

*-Κρυώνουν ! απάντησαν κάποια παιδιά εστιάζοντας στη συνηθισμένη χρήση του καπέλου , ξεχνώντας ότι είναι μασκαράδες ενώ άλλα σημείωσαν ότι φοράνε καπέλα γιατί έχουν παράσταση και πρόβα .*

*Βρε παιδιά πώς νομίζετε ότι νιώθουν , συνέχισε ο Μακόφσκι .*

*-Χαρούμενα φυσικά αφού ετοιμάζουν πάρτι !*

*Κάποια παιδιά είπαν όμως αφού φοράνε μάσκα δεν ξέρουμε πώς είναι το πρόσωπό τους, χαρούμενο ή λυπημένο .Πρέπει να βγάλουν τη μάσκα*

*Και εκεί που δεν ήξεραν τελικά πώς νιώθουν τα παιδιά στους πίνακες ήρθε μία ιδέα !*

---

---

*Θέλετε να ανασυνθέσουμε τον πίνακα ; Και έτσι ήρθε στην τάξη ένα Μακοφσκι-κό Παζλ*

---



















---

*Και εκεί που τα έλεγαν με τον συμπαθή κ.Μακόφσκι ,  
κοιτάνε και τι να δουν ! Μυστήριο! Όλα τα χρώματα από  
έναν πίνακα εξαφανίστηκαν .*

*-Συμφορά ! Αναφώνησε ο Μακόφσκι !*

*Τα παιδιά όμως δεν άργησαν να βρουν λύση . Πήραν  
χρώματα, κόλλες, διάλεξαν ένα πρόσωπο του πίνακα που  
ήθελαν και ξεκίνησαν να το ζωντανεύουν .*

*Μην σας τα λέω εγώ . Θα τα δείτε μόνοι σας .*

---



































---

*Παιδαγωγική ομάδα 3ου Π.Σ. : Μαρία Βολάκη , Σοφία Νικολοπούλου , Μαρούσα*

*Φίκια , Δέσποινα Χαραλάμπους , Στέλλα Κουρεμένου , Βασιλική Τσίγκα , Ταξιαρχούλα  
Δράκου , Σοφία Γκάνου, Φωτεινή Γεωργακοπούλου .*

*Δημιουργία sway Μαρία Βολάκη*

---