



Αποχαιρετώντας το ηλιακό μας σύστημα - Στο άπειρο κι ακόμη παραπέρα !

<https://sway.cloud.microsoft/xx2qcofZp6sUQDqI?ref=Link>

Μία ξεχωριστή ημέρα, η σημερινή, που βρεθήκαμε όλοι μαζί, θυμηθήκαμε ξανά το ηλιακό μας σύστημα, μέσα από τις παρουσιάσεις των ίδιων των παιδιών, που τόσο καιρό διέχυσαν τη γνώση σε όλη την ομάδα, το αστέρι του ηλιακού μας συστήματος, τον Ήλιο, τον Σιδερένιο Πλανήτη, τον Ερμή, την φλογερή Αφροδίτη, το σπίτι μας τη Γη, τον παγωμένο Άρη, τον Δία με το μάτι που έχει πάντα

καταιγίδα, τον γίγαντα αερίων τον Κρόνο που αν τον βάλεις μέσα σε μια πισίνα επιπλέει, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα

Όλο αυτό τον καιρό τα παιδιά παρουσίαζαν στην ομάδα τους τους αγαπημένους τους πλανήτες

Η εξερεύνηση του διαστήματος και η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα όπως η εξαφάνιση των δεινοσαύρων, διεγείρουν τη φαντασία των παιδιών και ενθαρρύνουν την περιέργειά τους για τον κόσμο γύρω τους. Αυτό τους βοηθά να αναπτύξουν μια αγάπη για τη μάθηση και την εξερεύνηση.

Η ενασχόληση με αυτά τα θέματα εισάγει τα παιδιά στις βασικές αρχές της επιστημονικής σκέψης, όπως η παρατήρηση, η συλλογή δεδομένων και η διατύπωση υποθέσεων.





























*Φάγαμε ένα τοστ σε σχήμα αστεριού και πλανήτη και είδαμε
όλοι παρέα δύο εξαιρετικές ταινίες μικρούς μήκους για το
διάστημα*

COIN OPERATED

ONE SMALL STEP

*Είμαστε συγκινημένοι που φορέσαμε την ποδιά του
επιστήμονα όπως λέγαμε χαριτολογώντας και στο τέλος της
ιδιαίτερης αυτής ημέρας ρωτήσαμε τα παιδιά μήπως θέλει
να γίνει κανείς αστροναύτης και η τάξη σείστηκε από ένα
δυνατό και βροντερό εγγωωωωω*

*Ελπίζουμε να βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι, τα παιδιά μας να
κοιτάνε τ αστέρια και όχι τα πόδια τους ...*













Παιδαγωγική ομάδα 3ου Π.Σ. : Μαρία Βολάκη , Σοφία Νικολοπούλου , Μαρούσα

Φίικια, Δέσποινα Χαραλάμπους, Στέλλα Κουρεμένου ,
Βασιλική Τσίγκα, Ταξιαρχούλα Δράκου , Σοφία Γκάνου,
Φωτεινή Γεωργακοπούλου .

Δημιουργία sway Μαρία Βολάκη